



### De winkel van Barbara Twinkel



Ga gauw naar de winkel van Barbara Twinkel. Daar hebben ze lenzen voor aardige mensen en brillen met glazen die blijven verbazen.



Ze zorgen ervoor, geloof het of niet: dat jij overal het bijzondere ziet.



Want nare dingen, die maken ze vaag maar alles wat leuk is vergroten ze graag! Het is echt geen grap, ik ben heel serieus.



Zorg dus maar gauw voor zo'n bril op je neus!



### Gesprek

Hoe zou het zijn als je een bril had die nare dingen vaag zou maken en leuke dingen zou uitvergroten? Welke dingen zou jij in je eigen omgeving zien met een leuke-dingen-bril?

### Het nieuws van deze week

Houd deze week het nieuws bij en doe alsof je een leuke-dingen-bril op hebt. Welke bijzondere, mooie en fijne nieuwsberichten kom je tegen?

*Tip: Spreek af dat elke dag iemand uit het gezin een vrolijk nieuwsbericht vertelt aan tafel. Het mogen dingen uit het wereldnieuws zijn, maar ook iets leuks dat je zelf hebt meegemaakt.*